

# AKTUEEL EVANGELIE

een tijdschrift gewijd aan  
het herstel van het zuivere  
evangelie.

Sola Gratia  
Solo Christo  
Sola Fide

Door genade alleen  
Door Christus alleen  
Door geloof alleen

nummer 4  
december 1977

## DE GERECHTIGHEID VAN CHRISTUS



'Drieëndertig jaar lang weefde Christus een kleed van volmaakte gerechtigheid ... om dit weg te geven ...' (John Bunyan)

# AKTUEEL EVANGELIE

*Aktueel Evangelie* is een tijdschrift gewijd aan de verkondiging van het bijbelse beginsel van de rechtvaardiging door het geloof.

nummer 4  
december 1977

**Redactie:**

Joh. Diepraam  
M. Dulfer  
D. Zantinge

**Adviserend redakteur:**

Robert D. Brinsmead

Dit tijdschrift verschijnt ieder kwartaal en is een uitgave van de Stichting Aktueel Evangelie, Postbus 25, Borger.

**Redactie-adres:** Aktueel Evangelie, Ravelstraat 24, Lisse.  
Telefoon: de redactieleden zijn onder de volgende telefoonnummers bereikbaar:

02521 - 12186  
05993 - 4282  
05998 - 2484

Overname van de inhoud van dit tijdschrift alleen na schriftelijke aanvraag bij de redactie.

## UITGEVERS en DOELSTELLING

Aktueel Evangelie is de Nederlandse editie van het internationale christelijke tijdschrift Present Truth, dat wordt uitgegeven door de New Reformation Fellowship. Er bestaat ook een Duitse editie, Wahrheit für Heute. Alle edities staan los van enige kerkelijke binding en worden uitgegeven door een groep christenen in Noord-Amerika, Australië en West-Europa.

Aktueel Evangelie heeft zich in deze tijd van religieuze verinnerlijking, van nadruk op de persoonlijke ervaring van de christen, van het plaatsen van Gods heilswerk in en door Jezus Christus op het tweede plan, evenals Present Truth, ten doel gesteld de vreugdeboodschap van de rechtvaardiging door het geloof te verkondigen. Wij menen dat de grondbeginselen van deze boodschap zeer krachtig en kernachtig werden geformuleerd door de Hervormers in de 16de eeuw. Ook geloven wij dat deze grondbeginselen, gebaseerd op de Heilige Schrift, in deze tijd van subjectieve geloofsbeleving verloren dreigen te gaan. Aktueel Evangelie sluit zich bij deze beginselen volledig aan, Ze vormen dan ook ons redactionele uitgangspunt. Ze kunnen onder meer worden uitgedrukt door de volgende beroemde reformatische uitspraken: 1. Sola Gratia – door genade alleen. Gods heilrijke handelen in Zijn Zoon Jezus Christus is de enige grond voor onze bevrijding en verlossing.

Uw steun voor de financiering van dit gratis tijdschrift hebben wij hard nodig. Indien U kunt stort dan Uw bijdrage voor Aktueel Evangelie op:

AMRO-BANK STADSKANAAL  
nr. 48.24.19.717 t.n.v. Aktueel Evangelie  
(of op postrek. 3410100 van de Penningmeester van de Stichting Aktueel Evangelie te Borger).

2. Solo Christo – door Christus alleen. Jezus' leven en sterven in onze plaats is de enige grond waarop de gelovige met God weer gemeenschap kan hebben.

3. Sola Fide – door het geloof alleen. Het geloof, ons geschenken en in ons gevoed door de Heilige Geest, is het enige instrument waardoor wij ons het plaatsvervangende leven en sterven van onze Heer tot rechtvaardiging kunnen toeëigenen.

4. Sola Scriptura – door de bijbel alleen. De Heilige Schrift alleen bevat de objectieve richtlijn voor het christelijk geloof en handelen en moet daarom worden aanvaard als het aan ons door God geopenbaarde en gezaghebbende Woord.

Aktueel Evangelie wil deze beginselen hoog houden en verdedigen. Wij zijn ervan overtuigd dat zij steeds weer moeten leiden tot hernieuwd onderzoek van alle traditionele opvattingen en meningen over christelijke waarheden. Steeds opnieuw moeten deze opvattingen kritisch worden gezien en getoetst aan deze beginselen.

Onze uiteindelijke visie is een herstel van het nieuwtestamentisch christelijk geloof, hetgeen tot stand kan komen door een nieuwe hervorming in de christenheid.

## ABONNEMENTEN

Aanvragen om gratis abonnementen kunt u zenden aan de Stichting Aktueel Evangelie, Postbus 25, Borger.

## BIJDRAGEN

Dit blad is geheel gratis. U kunt ons echter helpen onze doelstellingen te verwezenlijken door bijdragen te storten op postrekening 3410100 t.n.v. de Penningmeester van de Stichting Aktueel Evangelie te Borger of door overmaking op de AMRO-BANK STADSKANAAL, nr. 48.24.19.717 t.n.v. Stichting Aktueel Evangelie. Alle bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar.

## Redactioneel

Wij verontschuldigen ons niet voor het opnieuw aansnijden van het thema 'rechtvaardiging door het geloof'. Tenslotte is dit de enige werkelijke bestaansreden van dit tijdschrift. Wij geloven meer dan ooit, dat dit thema het meest aktueel voor het christelijk geloof is, welke uiterst belangrijke ontwikkelingen ook in de kerken aan de gang zijn. Het is aktueel, omdat het de kern van het evangelie is. Bovendien moet het ons aller aandacht krijgen, omdat het meer dan ooit in de verdrukking dreigt te raken. Er zijn mensen die menen dat dit thema al lang vergeten en achtergehaald zal zijn, wanneer de christelijke kerk herboren een nieuw glorieus tijdperk is ingegaan. Wij geloven echter met Maarten Luther en de andere hervormers dat wanneer dit centrale thema van het christelijk geloof, dat het bouwt, verdedigt en behoudt, verloren raakt, het christelijk geloof zelf verloren is. Als dit ooit zou gebeuren, hoewel wij ervan overtuigd zijn dat dit nooit zal plaatsvinden, zou het instituut dat zich christelijk noemt, dit in wezen niet meer zijn.

Nu allerlei oude en nieuwe dwalingen (voornamelijk oude) om zich grijpen en ons dreigen te beroven van dit kostelijke juweel (zoals de hervormers het noemden), is het zaak deze waarheid van het evangelie zowel met het hart als met het verstand in te prenten.

Vaak wordt gezegd dat een krachtige verkondiging van de rechtvaardiging door het geloof en van de toegerekende gerechtigheid van Christus, de tanden trekt uit allerlei belangrijke zaken in de wereld van vandaag: zoals gerechtigheid voor de onderdrukten, armen en zwakken in onze samenleving, vrede en samenwerking op zowel politiek als kerkelijk gebied. Gerechtigheid door het geloof zou passiviteit, lijdelijkheid scheppen. Het laatste wat onze Heer Jezus echter deed was lijdelijk toezien als Hij onrecht constateerde. Als Hemzelf echter onrecht werd aangedaan, verdroeg Hij dit lijdzaam. In beide zullen wij Hem moeten navolgen.

Wij geloven evenwel dat, als de christenen van vandaag, inclusief wijzelf, meer oprecht zouden getuigen van, zingen en bidden over, verkondigen en vieren de gerechtigheid van onze Heer Jezus Christus, er meer vrede, gerechtigheid, heiliging, geloof, overgave en berouw zou zijn.

In dit nummer en enkele volgende edities van 'Aktueel Evangelie' zullen we ingaan op wat de gerechtigheid van Christus inhoudt, wat wij moeten verstaan onder toegerekende gerechtigheid, welke vrede en gerechtigheid wij door Zijn gerechtigheid mogen verwachten, hoe de verhouding rechtvaardiging en heiliging ligt, enz.

Onze lezers wensen wij Gods zegen in 1978 toe, in de hoop door middel van dit blad stof tot denken en getuigen te mogen geven.

jd



Gerechtigheid door het geloof bouwt, verdedigt en behoudt het christelijk geloof. De hervormers noemden het een kostelijk juweel.

*Het artikel op pag. 4-7 is een samenvatting van een veel omvangrijkere uiteenzetting van de hand van Robert D. Brinsmead.*

# De gerechtigheid van Christus

In Gods verlossingsdaad liggen twee elementen verenigd. Dat zijn *gerechtigheid* en *offer*.

Paulus schrijft het behoud van de gelovige niet uitsluitend toe aan het bloed (of het offer) van Christus, maar ook aan de gerechtigheid van Christus. In Rom. 3:22 zegt hij dat de gerechtigheid van God is 'voor en over allen die geloven ...' (Luth. Vert.). In Rom. 4 haalt hij Psalm 32 aan waarin wordt gezegd dat 'God de mens gerechtigheid *toerekent* zonder werken'. En vervolgens in Rom. 5:18, 19 wijst hij op de 'gerechtigheid van Een' en de 'gehoorzaamheid van Een' (Petr. Canisius Vert. en Luth. Vert.). Daarmee wil hij uitdrukken dat niet alleen het offer van Christus aan het kruis onze zonden vergeeft, maar dat ook het leven van Christus in volmaakte gerechtigheid ons wordt toegerekend, alsof wij het zelf hadden geleefd. De apostel Petrus noemt het 'de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus' (2 Petr. 1:1).

Het evangelie gaat over Jezus Christus (Rom. 1-3), over Zijn gerechtigheid en Zijn offer. Als Christus onze Zon is (Ps. 84:12), wordt de helft van Zijn licht verduisterd als we slechts spreken over Zijn offer voor onze zonden en zwijgen over Zijn leven van gerechtigheid en gehoorzaamheid.

## Het verbond en de gerechtigheid van Christus

Zoals zovele belangrijke woorden in de bijbel, is gerechtigheid een *verbondsterm*. God en de mens staan tot elkaar in betrekking door een bondgenootschap. Als iemand een loyaal verbondsgenoot is, wordt hij rechtvaardig genoemd. God wordt rechtvaardig genoemd omdat al Zijn daden in waarachtige overeenstemming zijn met Zijn verbondseed. Of Hij nu straft of vergeeft, Hij houdt zich aan Zijn verbond. Als verbondspartner is Hij volstrekt loyaal.

Van de mens wordt verwacht dat hij als verbondsgenoot God weerspiegelt. Gerechtigheid is de meest fundamentele eis van het verbond. De wet vormt er de grondslag van en de mens dient zich als bondgenoot aan deze bepalingen te houden (Ex. 34:27, 28; Deut. 4:13). Als de menselijke verbondspartner zich inderdaad aan de verbondsbepalingen houdt en zijn verplichtingen nakomt, wordt hij rechtvaardig genoemd. 'En het zal ons tot gerechtigheid zijn, wanneer wij heel dit gebod naarstig onderhouden voor het aangezicht van de Heer, onze God, zoals Hij ons geboden heeft (Deut. 6:25).

Gezien van het menselijke standpunt, betekent gerechtigheid gehoorzaamheid aan de wet van God (de verbondsbepalingen), zoals de zonde verbondsverbreking en overtreding van de bepalingen is. Daaruit volgt een breuk met de Bondgenoot. Dit leidt tot vervreemding van Hem die niet alleen trouw is

aan het bondgenootschap, maar ook als Bevrijder wil optreden.

Calvijn zegt hierover:

'De wet van God bevat een volmaakte gerechtigheid ... Daarom erkennen wij graag dat volmaakte gehoorzaamheid aan de wet gerechtigheid is, en dat het zich houden aan elk gebod een deel van de gerechtigheid is; indien tenminste de overige delen de gehele som der gerechtigheid bevatten.' — Johannes Calvijn *Institutie*, Derde Boek, h. 17,7.

'... gerechtigheid bestaat in het houden van de wet ...' — *Idem*. Tweede Boek, h.17, 5.



Johannes Calvijn

In het Nieuwe Testament blijft gerechtigheid of volmaakte gehoorzaamheid aan de wet een geldige eis van God aan Zijn volk. Als de rijke jongeling aan Jezus vraagt: 'Wat voor goed zal ik doen om het eeuwige leven te mogen hebben?', antwoordt Jezus: 'onderhoud de geboden' en Hij citeert vervolgens de verbondsbepalingen (Mt. 19: 16-19).

De apostel Paulus lanceert in zijn boodschap van Gods genade aan de Romeinen evenmin de idee dat God Zijn eisen voor wat betreft gerechtigheid wat lager heeft gesteld. Integendeel, hij plaatst zowel Jood als heiden voor het oordeel van God en toont aan dat God geen enkel compromis wenst te sluiten. Hij blijft een leven van gerechtigheid eisen. In het tweede hoofdstuk van de Romeinenbrief betoogt hij dat de 'daders van de wet gerechtvaardigd zullen worden' en dat 'Gods gericht komt over hen die de wet overtreden' (vs. 13 en vs. 2). Deze woorden van Paulus herinneren ons aan wat in Psalm 15 wordt gezegd:

'Here, wie mag verkeren in uw tent?  
Wie mag wonen op uw heilige berg?  
Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is  
en waarheid spreekt in zijn hart.'

We kunnen dit samenvatten door te zeggen dat God van de mens een heilig leven vraagt. Gods rechtvaardige oordeel eist een volmaakte gehoorzaamheid aan Zijn wet. De mens kan niet behouden worden, tenzij deze wet wordt vervuld.

Calvijn zei dan ook: 'De Heer belooft alleen iets aan de volmaakte wetsbetrachters.' Om dan vervolgens de hachelijke toestand van de mens te onderstrepen: '... en zo iemand is niet te vinden ...' Calvijn, *Institutie*, Derde Boek, h. 17,1. En dat is dan het ogenblik dat God tussenbeide komt door ons een Borg te schenken, een Borg van een veel beter verbond (Hebr. 7: 22), namelijk Jezus Christus. Hij, en Hij alleen, staat garant voor onze gerechtigheid, die we zelf niet hebben, maar die de wet wel van ons eist. Deze borg voor gerechtigheid bestaat uit de volmaakte gehoorzaamheid van Jezus aan de wet van Zijn Vader in onze plaats en ten gunste van ons.

Niet slechts door Zijn bloed, waardoor onze zonden worden vergeven, maar ook door Zijn gerechtigheid verzoent Hij ons met God en plaatst ons in het oordeel alsof wij de wet hadden gehouden.

### Christus' gerechtigheid in het Oude Testament

Door Jesaja spreekt God tot Zijn Gezalfde:

'Ik, de Here, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht der natiën: om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn.' (Jes. 42: 6; zie ook Jes. 49: 8) Wat wordt hier bedoeld met: 'tot een verbond voor het volk'? God was met Zijn volk een bondgenootschap aangegaan, maar zij hadden Hem in de steek gelaten, Hem z'n congé gegeven. De verbondsbepalingen waren verbroken en hoewel God steeds opnieuw bereid was het verbond te hernieuwen, brak Israël het bondgenootschap steeds weer omdat het 'zwak was vanwege het vlees'. God zocht naar een loyale, integere bondgenoot en vond die in de Mens Jezus Christus. God aanvaardt Hem als plaatsvervanger van Zijn volk. Christus' gerechtigheid wordt door Hem geaccepteerd in plaats van onze mislukkingen en overtredingen. In de persoon

van de getrouwe Knecht kan het ontrouwe volk worden behandeld alsof ze toch aan alle verbondsbepalingen hebben voldaan.

Het O.T. geeft een bondige getuigenis van de gerechtigheid van Christus. In Jesaja 40-66 wordt Hij voorgesteld als de Knecht des Heren. Hij wordt zo sterk met Israël geïdentificeerd dat Hij dit als het ware verpersoonlijkt. Hij lijdt om Israëls zonden alsof het Zijn eigen zonden waren (Jes. 53) en Israël wordt door Zijn gerechtigheid beloont alsof het haar eigen gerechtigheid was (Jes. 49: 8; 45: 24, 25).

De profeet zegt: '... Hij heeft geen onrecht gedaan en geen bedrog is in Zijn mond gevonden ...' (Jes. 53: 9; vergelijk Rom. 3: 10-18). God noemt Hem Zijn 'Knecht, de rechtvaardige' (Jes. 53: 11).

In alle opzichten heeft God behagen in Hem. Hij heeft gerechtigheid lief en haat het kwade. Daarom is de Geest van God op Hem (Jes. 11; Hebr. 1: 9). Zijn gerechtigheid wordt in verheven taal beschreven door de profeet in Jes. 50, en in Jes. 11 wordt Hij uitgebeeld als de 'scheut uit de stam van Jesse'.

Ook Jeremia profeteert over de Messias als 'de rechtvaardige Spruit' en noemt Hem bij Zijn naam: 'de Heer onze gerechtigheid' (Jer. 23: 5, 6; zie ook Jer. 33: 16).

Israël wordt dan ook behouden omdat zij Zijn naam aanneemt. Het is vanwege Gods trouw aan Zijn verbondseed dat Hij de Messias geeft als Israëls gerechtigheid.

'Alleen bij den Here, zal men van Mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte, tot Hem zal men komen; maar beschaamd zullen staan allen die tegen Hem in woede ontstoken zijn: in den Here wordt het gehele nakroost van Israël gerechtvaardigd en zal het zich beroemen.' (Jes. 45: 24, 25).

Samenvattend vormt Christus' knechtschap Zijn gerechtigheid. De Knecht van de Heer leidde een leven zonder onrecht, geweld, opstandigheid; het was een leven vervuld van de Geest van God, nederig en vol vertrouwen in God, vol ijver ook voor de heerlijkheid van de Vader, in volmaakte gehoorzaamheid aan Diens wil en met een onwankelbare moed het werk te voleindigen wat Hem was opgedragen.

### Christus' gerechtigheid in het N.T.

De apostelen stellen Jezus van Nazareth voor als de vervulling van de Knecht in Jesaja's profetie. Hij gaat rond 'goeddoende'. Jezus wordt gedoopt om 'alle gerechtigheid te vervullen' (of zoals de Leidse vertaling zegt: 'alle plichten te vervullen', terwijl Prof. Brouwer vertaalt: 'om Gods wil geheel te volbrengen'). Bij deze doop verklaart een stem van de hemel: 'Deze is mijn geliefde Zoon, in wien Ik mijn welbehagen heb' (Mt. 3: 15, 17; een verwijzing naar Jes. 42: 1).

Zoals Israël uit Egypte werd geroepen om in de woestijn beproefd te worden, zo ook Christus (Mt. 2: 15 en 4: 1-11). Terwijl Israël in opstand kwam tegen God en de verbondseed verbrak, blijft Christus, als Gods nieuwe Israël, de getrouwe knecht, loyaal aan het verbond.

Als Christus sterft aan het kruis, wordt van Hem gezegd: 'inderdaad deze mens was rechtvaardig' (Luk. 23: 47). Zelfs de dief moest erkennen dat 'deze niets verkeerd had gedaan' (vs. 41). Demonen werden gedwongen te erkennen dat Hij 'de Heilige Gods' was (Luk. 4: 34).

De evangelist Johannes stelt Jezus voor als Degene die de wil van Zijn Vader doet (Joh. 5: 30). Als Gods trouwe Knecht

gaat Hij door tot het einde tot Hij kan zeggen: '... Ik heb het werk voleindigd ...' (Joh. 17:4).

De schrijver van de brief aan de Hebreërs zegt:

'Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.'

'Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smeking onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit den dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst, en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden.' (Hebr. 4:15; 5:7-9).

In een van de prachtigste passages in het N.T., in Phil. 2:5-9 wordt Christus eveneens als de Knecht des Heren beschreven die gehoorzaam werd tot de dood, maar verhoogd is boven alles en allen.

De uitdrukking 'gehoorzaam tot de dood' beeldt Christus' volledige afdaling en nederige gehoorzaamheid ten volle uit. Steeds dieper moest Hij gaan in vernedering tot er geen lagere plaats meer voor Hem was.

Dit leven van de gehoorzame lijdende Knecht is wat Paulus noemt 'de gerechtigheid van Een "en" de gehoorzaamheid van Een' (Rom. 5:18, 19).

Romeinen 5:18 wordt vaak vertaald met 'één daad van gerechtigheid' (zie Nieuwe Vert., N.B.G.; Vert. Prof. Brouwer; Leidse Vert.; alleen de Lutherse Vert. en de Vert. Petr. Canisius vertalen met 'de gerechtigheid van Een', terwijl de Staten Vert. spreekt van één rechtvaardigheid). Daarom meent een aantal uitleggers dat Paulus hiermee verwijst naar Christus' sterven aan het kruis. We dienen ons echter te realiseren dat Gods heilwerk in Christus méér omvatte dan hetgeen zich in een paar uur op Golgotha afspeelde.

'De term (in Phil. 2:8) omvat Zijn hele leven, niet slechts Zijn lijden en sterven' – *The International Critical Commentary*, p. 289 (Edinburgh; T. & T. Clark).

Gehoorzaamheid is een zaak van uitleven, een kwaliteit van het leven. Christus' leven van gehoorzaamheid naar de volmaakte wil van God is de gerechtigheid van Christus. Als de tweede Adam en als het nieuwe Israël, of als de nieuwe koning van Israël, bestond Zijn gerechtigheid uit het vervullen van de verbondsbepalingen onder de moeilijkste omstandigheden.

### **De verlossende eigenschappen van Christus' gerechtigheid**

In Jezus Christus vindt de zondaar wat de wet voor God vereist: een volmaakte gerechtigheid. Men kan echter vragen: waarom kan de mens door deze gerechtigheid van Christus behouden worden?

Daarop zijn twee antwoorden mogelijk, hoewel wij als mensen het diepste geheim van Gods heilshandelen niet kunnen doorgronden:

1. De gerechtigheid van Christus was plaatsvervangend. Zijn leven van gehoorzaamheid als mens behoefde de Zoon van God niet voor Zichzelf te leven. Hij was de Wetgever Zelf.

Gehoorzaamheid aan de wet wordt vereist van het schepsel, niet van de Schepper. Vrijwillig nam Christus onze verplichtingen op Zich, zodat Hij in onze plaats kon doen wat wij nimmer voor ons zelf konden doen (Gal. 4:4, 5). Of zoals John Bunyan het zegt: drieëndertig jaar lang weefde Christus een kleed van volmaakte gerechtigheid ... om dit weg te geven. Hij had deze gerechtigheid niet voor zichzelf nodig, want Hij is van eeuwigheid de Rechtvaardige.

2. De gerechtigheid van Christus was niet slechts plaatsvervangend, maar ook van oneindige waarde. De zondeloosheid van een schepsel zou altijd ontoereikend zijn geweest om een menigte van zondaars te behouden. Zelfs al zijn er rechtvaardigen in het land, zoals Noach, Job en Daniël, hun gerechtigheid schiet tekort om wie dan ook te redden (zie Ezech. 14:20).

Zoals we reeds hebben gezien, werd de gerechtigheid van Christus uitgeleefd in de vlees-en-bloed werkelijkheid van Zijn leven op aarde. Toch was Hij de God-mens. De persoon die ons Zijn gehoorzaamheid schonk was goddelijk en oneindig. Zijn Persoon schonk de waarde aan Zijn werk. In Hem 'woont al de volheid der godheid lichamelijk' (Col. 2:9). Zijn gehoorzaamheid verdiende alle eer in hemel en op aarde (Phil. 2:9, 10; Ps. 24).

Toen God ons Jezus schonk om onze gerechtigheid te zijn, gaf Hij ons een oneindige gave. Het leven dat wij in Gods Zoon mogen hebben is van groter waarde dan het zondeloze leven dat verloren ging door Adams overtreding. De gerechtigheid van Christus is van oneindige waarde in Gods ogen. Om ons Zijn leven van grenzeloze gerechtigheid te kunnen geven, moest Hij het neerleggen. Het beeld in Genesis 3 – God die de gevallen mens bekleedt met dierenvellen – is mogelijk een illustratie hiervan. Vóór Hij de naaktheid van de mens kon bekleden, moest een dier zijn leven geven om de huid te verschaffen. De dood voorzag in deze bekleding, maar het was het leven van een dier dat ervoor moest worden genomen. Het leven van Christus verzwoeg in Zijn sterven de dood en overwon die. 'Want zo we met God zijn verzoend door de dood van zijn Zoon toen we nog vijanden waren, hoeveel te meer zullen wij gered worden, door Zijn leven, nu wij met Hem zijn verzoend.' (Rom. 5:10; Vert. Petr. Can.) Onze gerechtigheid is het leven van Christus, en deze gerechtigheid bevindt zich waar wij hem het hardst nodig hebben: aan de rechterhand van God waar het oordeel plaatsvindt.

### **Hoe worden we aan de gerechtigheid van Christus verbonden?**

De genade van God heeft in deze gerechtigheid voorzien. Daarom wordt het ook 'de gerechtigheid van God' genoemd (Rom. 1:17; 3:21; 10:3; Phil. 3:9). Christus heeft het geleefd, daarom wordt het ook de gerechtigheid van Christus' genoemd (2 Petr. 1:1).

Het evangelie kondigt de zekerheid van het behoud erdoor aan. Daarom zouden wij het ook 'de gerechtigheid van het evangelie' mogen noemen. In de prediking van het evangelie komt de Heilige Geest om ons het geloof in deze gerechtigheid te schenken. Daarom wordt het tenslotte ook de gerechtigheid door het geloof' genoemd (Rom. 1:17; 3:22; 4:11; 9:30; Phil. 3:9).

De gerechtigheid door het geloof is echter geen kwaliteit die in ons kan worden gezien of door ons kan worden gevoeld. Het mag niet worden verward met het werk van de Heilige

Geest in ons — wedergeboorte en heiligmaking. De gerechtigheid uit het geloof, is niets anders dan het rechtvaardige heilshandelen van God. Het wordt 'de gerechtigheid door het geloof' genoemd, omdat het in het geloof wordt omhelsd of toegeëigend. Het geloof zegt dan:

'Het leven en sterven, het spreken, lijden en gehoorzamen is nu van mij; alsof ik zo heb geleefd, ben gestorven, heb gesproken, geleden en gehoorzaamd ...'

Daarom is alles wat Christus heeft, van ons, vol genade ons door God geschonken, hoewel we het niet waard zijn, hoewel we eerder Gods toorn en oordeel verdienen. Het is een gerechtigheid die alle zonde in één ogenblik teniet doet, want in Christus kan geen zonde bestaan. Hij of zij die op Christus vertrouwt, vindt zijn of haar bestaan in Christus; hij is één met Christus en heeft dezelfde gerechtigheid als Hij.' — *Maarten Luthers Werken*, Dl. 31, pp. 349.

Bunyan zegt hiervan:

'Het is waarlijk één van de grootste geheimen in de wereld: namelijk dat een gerechtigheid die zich bevindt in een persoon in de hemel, mij een zondaar op aarde rechtvaardigt.' — John Bunyan, *Justification by an Imputed Righteousness* (Swengel, Penn.' Reiner Publications).

Als we eenmaal iets van die bevrijdende en reddende gerechtigheid van Jezus Christus bevatten, wordt het ook duidelijker waarom Paulus leert dat de gerechtigheid door het geloof ons wordt toegerekend (zie Rom. 4). James Buchanan:

'Deze gerechtigheid — de verdienste van een werk, niet van een karaktereigenschap — kan de onze worden doordat hij ons wordt toegerekend, niet doordat hij ons wordt ingegoten; hij moet bovendien voor altijd en bovenal, in die zin, ook exclusief van Hem blijven door Wie dit werk tot stand is gebracht ... De verdienste van iemand kan worden geteld, of op de rekening van een ander worden gezet, maar hoe kan de verdienste van de een in een ander worden ingegoten, zodat het diens persoonlijk bezit wordt, wat heiligheid toch ongetwijfeld is?' — James Buchanan, *The Doctrine of Justification*, p. 334-335.

Door het werk van de Heilige Geest, is er een toedeling van 'wezenlijke gerechtigheid' m.a.w. van eigenschappen die God, onze Schepper bezit. De gelovige groeit daardoor steeds meer naar het beeld van Christus. Deze innerlijke gewrochte heiligheid mag men echter niet verwarren met de 'gerechtigheid door het geloof'. Paulus vermaant de gelovigen in de vrees van de Heer volmaakte heiligheid te betrachten (2 Cor. 7:1), maar nergens spoort hij hen aan de gerechtigheid die door het geloof hun deel is te vervolmaken. Het is een kleed dat al geweven is en gereed om te worden gedragen door allen die ermee bekleed willen worden.

### De zegeningen van de gerechtigheid van Christus

Aangezien Christus voor Zijn volk een leven van positieve gerechtigheid leidde en tevens voor hun zonden stierf om hen te verzoenen, betekent dit dat Gods rechtvaardiging van de gelovige meer dan alleen de vergiffenis van zonden in het verleden omvat. Terwijl het bloed van Christus ons reinigt van alle zonden, bekleedt Zijn gerechtigheid ons met de gerechtigheid die de wet vereist. Rechtvaardiging is niet alleen het verleden uitwissen, zodat de gelovige verder kan gaan om zelf voor zijn aanvaarding voor God aan de slag te



Schuilen bij Hem, zoals kuikens schuilen bij de hen (Mt. 23:37).

gaan. Waar aan de gerechtigheid van Christus de juiste plaats wordt gegeven, zal heiliging nimmer de centrale plaats in het leven van de gelovige krijgen. Hij beseft dat, gezien zijn oude leven met Christus is begraven, zijn nieuwe werkelijke leven is geborgen in Christus aan Gods rechterhand (Col. 3:1-4). Dit is het overvloedige leven (Joh. 10:10) van de christen. De levensheiliging van de gelovige die op aarde zijn weg gaat en voltooit, is slechts de aanbetaling, het voorschot, de 'eersteling' (Rom. 8:23), het 'onderpand' (Ef. 1:13, 14) van zijn erfenis. Dit is niet het leven in overvloed, waarop de christen met recht prat mag gaan. In dit aardse leven, zelfs onder de allerbeste voorwaarden, zal hij die voldoening en vervulling nooit vinden. Eerder zal hij evenals Paulus belijden: 'Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?' (Rom. 7:24). Het ware leven van de christen ligt daarom buiten hemzelf. Zijn troost ligt immer in een Ander Die in zijn plaats en ten behoeve van hem in de tegenwoordigheid van God staat. Toch bepaalt deze gerechtigheid door het geloof, het karakter van levensheiliging in zijn leven hier en nu. We hebben gezien hoe Christus' gerechtigheid bestaat uit Zijn volmaakte gehoorzaamheid aan de geboden van God ten behoeve van hen die in Hem geloven. De Zoon van God kwam niet naar deze wereld om de wet opzij te zetten. Hij stierf niet opdat de heilige eisen teniet gedaan zouden worden. De gerechtigheid van Christus was juist de hoogste eer die aan de wet kon worden gegeven. Door Zijn leven gaf Hij de wet meer eer dan de hele mensheid ooit had kunnen geven door hem te houden. Als de gelovige zondaar ziet dat Christus Zijn leven gaf om Gods wet te eren en uit te leven, zal hij niet meer licht over de zonde denken en over Gods geboden heen lopen. Terwijl de wet hem op Christus wijst als zijn enige gerechtigheid om aan de eisen van het verbond te voldoen, wijst Christus' gerechtigheid hem terug naar de wet als de uitdrukking van christelijke plicht. In het licht van het evangelie zijn Gods geboden niet zwaar (1 Joh. 5:3). De vreugdeboodschap dat Christus voor ons de wet heeft gehouden is geen aanmoediging tot wetteloosheid. Als men dit goed verstaat is het evangelie juist het *einde* van alle wetteloosheid.

'Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees — God heeft, door Zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.' (Rom. 8:3, 4).

# Gedachten over gerechtigheid

'Aktueel Evangelie' wil christenen oproepen aandacht te schenken aan de rechtvaardiging door het geloof. Dit is de boodschap van de apostel Paulus, in het bijzonder in zijn Romeinenbrief.

Rechtvaardiging door het geloof is een objectieve gerechtigheid (d.i. buiten ons).

Hieronder volgen enkele suggesties\* die aanleiding tot nadenken kunnen zijn en voor predikanten mogelijk thema's voor predikaties over rechtvaardiging opleveren:

**1. Gods Gerechtigheid** (Rom. 1:16-17, 3:21-22, 26). De betekenis van Rom. 1:16, 17, zoals de H.G. deze openbaarde aan Maarten Luther, lag daarin dat terwijl hij zelf geen gerechtigheid bezat die voor God aanvaardbaar was, er een gerechtigheid van God bestond die Luther door het geloof kon ontvangen.

Aangezien het een God-gerechtigheid is, is het beter dan menselijke gerechtigheid.

**2. Christus is onze Gerechtigheid** (1 Cor. 1:30) 'Want Christus is het einde van de wet, wie in Hem gelooft, die is rechtvaardig.' (Rom. 10:4; Luth. Vert.) '... en in Hem bevonden worde, als hebbende niet mijn gerechtigheid, die uit de Wet, maar die door het geloof in Christus komt, de gerechtigheid die van God het geloof toegerekend wordt.' (Phil. 3:9; Luth. Vert.) '... het oog gericht op Hem die in het geloof de leiding heeft en dit tot volmaking brengt, op Jezus ...' (Hebr. 12:2; Vert. Prof. Brouwer).

Luthers vriend, Johann Bugenhagen, verklaarde: 'We hebben slechts één leer, Christus is onze gerechtigheid.' John Bunyan schreef: 'Mijn gerechtigheid is Jezus Christus, zowel gisteren, als vandaag en morgen.'

Dit betekent dat we worden bevrijd en gered door de gerechtigheid van een ander: namelijk van God die mens werd voor de mensen en voor hun verlossing.

**3. Toegerekende gerechtigheid** (Rom. 4:6, 8, 11, 22-24; 2 Cor. 5:19). Het woord *toerekenen* komt in de Statenvertaling van Rom. 4 zesmaal voor, hoewel het Griekse werkwoord dat met toerekenen wordt vertaald elf keer in dit hoofdstuk voorkomt. Luther, en vele van zijn volgelingen die zich met bijbelvertalingen bezighielden, ontleenden het woord in de eerste plaats aan de latijnse Vulgata. Met dit woord wil Paulus eigenlijk zeggen dat de gelovige niet wordt gerechtvaardigd door een gerechtigheid die God hem schenkt (d.w.z. toedeelt of ingiet), maar God rechtvaardigt hem door hem de gerechtigheid van Christus toe te rekenen, hetgeen hij zich alleen door het geloof kan toeëigenen. In zichzelf is hij nog steeds zondaar en daardoor ook steeds berouwvol (simul justus et peccator et penitens, zei Luther: tegelijk gerecht-

vaardigd én zondaar én berouwhebbende).

**4. De gave van gerechtigheid** (Rom. 5:15-19). De gerechtigheid waardoor we worden gerechtvaardigd is Gods genadegave aan zondaren die dat niet verdienen. Hij schonk ons dit door Zijn Zoon te zenden in de gestalte van het zondige vlees (Rom. 8:3). God openbaarde daarin Zijn liefde en bracht tevens een voor Hem aanvaardbare gerechtigheid door de menswording van Jezus Christus en door Diens volmaakte gehoorzaamheid (Rom. 5:19) en heeft, 'die geen zonde gekend heeft, voor ons tot zonde gemaakt, opdat zij zouden worden gerechtigheid Gods, in Hem' (2 Cor. 5:21; vert. Prof. Brouwer).

**5. De gerechtigheid uit het geloof.** 'Want de belofte ... is Abraham of zijn zaad, niet geschied door de wet, maar door de gerechtigheid uit het geloof' (Rom. 4:13; Luth. Vert.). Het evangelie openbaart de gerechtigheid van God van geloof tot geloof; een weg die begint en eindigt met geloof, namelijk 'de rechtvaardige zal uit het geloof leven' (Rom. 1:17; St. Vert.). '... opdat het zou blijken dat Hij rechtvaardig is, ook wanneer Hij degene rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus leeft (Rom. 3:26; Vert. Prof. Brouwer).

'... ik leef door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft gegeven.' (Gal. 2:20; Leidse Vert.). 'En wij hebben in Christus Jezus geloofd, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden op grond van het geloof in Christus en niet op grond van de werken der wet, omdat op grond van wetswerken geen enkel mens gerechtvaardigd zal worden.' (Gal. 2:16; Vert. Prof. Brouwer).

Geloof houdt *kennis* in. Geloof komt door het luisteren naar de boodschap, het Woord van Christus (Rom. 10:17), door welke boodschap wij de Geest ontvangen (Gal. 3:2) die ons de dingen van Christus toont.

Geloof vraagt ook onze *instemming* in de beloften van het evangelie, ons Amen op de wijze waarop God ons behoudt in Christus.

Geloof is eveneens diep *vertrouwen* op en in Christus en Zijn gerechtigheid voor rechtvaardiging, heiliging en eeuwig leven. Geloof brengt tenslotte *gehoorzaamheid* voort (Rom. 1:15). 'Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, die God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen (Ef. 2:10).

Ons geloof is noodzakelijk en wezenlijk, maar heeft in zich geen enkele verdienste. Christus is onze verdienste.

\* De aangehaalde bijbelteksten komen voort uit verschillende vertalingen van het Nieuwe Testament, zoals deze zijn gebundeld in de uitgave van het Boekencentrum, Den Haag: 'Het N.T. in zes Ned. Vert.' (1977)

Wij beschouwen het zeer vruchtbaar voor de bestudering van bovenstaande gedachten om, eventueel naast de grondteksten, deze vertalingen te raadplegen. De keuze die ik hierboven heb gedaan, verraadt geen directe voorkeur.